



Gerdien

*Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

Mijn lieve vrouw en onze mama is niet meer hier

Gerdien Aalbers - Bosma

- Alberdina Geertruida –

geboren op 26 januari 1976 in Zuidhorn - overleden op 23 januari 2018 in Leek

Gerdien verlangde ernaar om naar de hemel te gaan. Wij geloven dat ze haar verlangen om te kunnen dansen daar tot in perfectie zal uitvoeren.

Sinds de middelbare school was ze de liefde van mijn leven en ik mocht bijna 20 jaar met haar getrouwd zijn. We zijn ongelooflijk trots op Gerdien en op de manier waarop zij in heel haar loopbaan en de laatste jaren in haar eigen praktijk JufGerdien kinderen verder hielp.

Mama was zo creatief, hielp ons met overzicht houden en was er altijd voor ons. We missen haar enorm.

Sinds 4 december werd Gerdien met liefde verpleegd in het Martini Ziekenhuis. We zijn dankbaar voor de manier waarop we de afgelopen weken contact met Gerdien hebben gehad. De laatste dagen was ze bij ons thuis. De warme belangstelling en liefdevolle zorg van velen om haar heen betekenen veel voor ons.

Dirk Aalbers
Daan, Jasper en Bas
Berk 3
9351 XB Leek

Er is gelegenheid om te condoleren en afscheid te nemen van Gerdien op vrijdagavond 26 januari van 19.30 - 20.30 uur in de Roomsterborgh, Roomsterweg 5-1 in Leek.

Op zaterdag 27 januari om 13.00 uur willen we in de gereformeerde kerk aan de Tolberterstraat 24 in Leek met elkaar danken voor het leven van Gerdien en het verdriet om haar sterven delen. Voorafgaand aan deze samenkomst is er beperkt mogelijkheid tot condoleren van 12.00 - 12.45 uur. Hierna willen we Gerdien begraven op de begraafplaats in Midwolde.

Gerdien hield van roze gerbera's. We nodigen je uit één mee te nemen voor op haar graf.